

27 september 2012

Van: Stuurgroep Wij kiezen voor eenheid  
Aan: Raad van Kerken  
t.a.v.  
Prof. dr. Marius van Leeuwen, waarnemend voorzitter  
Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris

Geachte Raad,

Hartelijk dank voor uw brief van 24 september 2012. We hebben deze inmiddels op [www.wijkiezenvooreenheid.nl](http://www.wijkiezenvooreenheid.nl) gezet en zullen op 6 oktober uw steun ook verwoorden. Hartelijk dank ook voor de inhoudelijke suggesties die u aandraagt.

We waren al van plan om ook uw komende aandacht voor verootmoediging i.v.m. vroegere slavenhandel door Nederland in het programma te vermelden.

Ook stond al in ons draaiboek dat we gaan zeggen dat er al verschillende eerdere initiatieven zijn geweest van verootmoediging, zoals door paus Johannes Paulus II in 2000. Op onze website verwijzen we naar <http://www.stucom.nl/document/0132.pdf>, waarin veel van de paus en van het document *Herinnering en verzoening* (van de Internationale Theologische Commissie van de RKK) is verwerkt. De voortdurende inbedding van *Wij kiezen voor eenheid* in het geheel van de kerken vinden ook wij belangrijk.

We lezen nu uw brief: 'Diverse kerken die participeren binnen de Raad hebben eerder in soortgelijke zin zonden beleden met het oog op verzoening en zuivering van de herinnering'. Graag zouden we daar gegevens over krijgen. Naast een korte opsomming in het programma willen we nl. een vollediger overzicht van historische momenten en initiatieven van verootmoediging en schuld belijden op onze website vermelden.

Daarbij nog deze vraag: Zijn er vanuit andere kerken en geloofsgemeenschappen (in Nederland) ook officiële reacties bekend op de schuldbelijdenis van de paus op 12 maart 2000?

Terecht maakt u in uw brief onderscheid tussen de persoonlijke schuldbelijdenissen op 6 oktober 2012 in Den Haag en gezamenlijke acties van hele kerken. Wat op 6 oktober op persoonlijke titel kan worden gezegd, dat kan in de toekomst ook meer officieel namens kerken worden gezegd. We hopen dat dit ook zal gebeuren. De Raad van Kerken zou haar leden daarin kunnen stimuleren.

U schrijft: 'We hopen dan ook dat deze verootmoediging breder teruggekoppeld gaat worden naar de kerken waarvan een ieder der deelnemers deel uitmaakt.' Heeft u suggesties voor hoe dit concreet kan worden gedaan?

Een verbinding tussen de persoonlijke schuldbelijdenis en onze gemeenschappen zien wij ook vanuit Daniël 9 (en Nehemia 9). Daar bidt Daniël 'wij hebben gezondigd'. Zo kunnen mensen op 6 oktober ook bidden 'namens' de gemeenschap waar ze een representant van zijn.

Voor zover dat nog niet gebeurd is willen de leden van de Raad van Kerken hierbij ook graag van harte uitnodigen om deel te nemen aan de bijeenkomst op 6 oktober.

In Christus verbonden,

Namens de stuurgroep Wij kiezen voor eenheid  
Kees Slijkerman