

Een land veranderen door vasten.

In tijden van crisis lezen we in het Oude Testament dat het volk van Israel zich door vasten verootmoedigde en keerden naar God. Het was niet mogelijk om de situatie met natuurlijke middelen te veranderen.

Soms was de crisis vanwege een vijand die optrok en een grote meerderheid had ten opzichte van het volk van Israel. Regelmatig was dit het gevolg van de zonde van het volk waardoor God vreemde overheersers zond. Een andere keer was het zoals bij Esther dat de bedreiging was dat het volk uitgeroeid zou worden. In alle gevallen bracht God uitkomst mits het gepaard ging met gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Toen de vijand met een grote menigte was opgetrokken tegen koning Josafat schrok hij hevig **“en hij besloot de HEER om raad te vragen. Hij kondigde in heel Juda een vastendag af..”** 2 Kron 20:3

Ook in Joel 2:12-14 was er een oproep tot vasten nu om af te rekenen met de zonde van het volk. **“12 Maar ook nu nog luidt het woord des HEREN: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geweene en met rouwklacht. 13 Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HERE, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil. 14 Wie weet, of Hij Zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achter Zich laat overblijven.”**

En het vervolg in vers 15-17

“15 Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. 16 Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. 17 Laat de priesters, de dienaren des HEREN, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, HERE, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?”

Zowel Josafat, Esther en Joel riepen een hele natie op om collectief te vasten om zo een keer te brengen in hun situatie. En God honoreerde hun gebed en bracht herstel.

Door het hele Oude Testament heen zien we dat vasten onderdeel uitmaakte van het geestelijk leven van het volk Israel. Minstens een keer per jaar werd er gevast op de Grote Verzoendag (dit was verplicht gesteld door God) en bij andere gelegenheden. Mozes vastte; David vastte; Elia vastte en vele koningen vastte.

Ook in het Nieuwe Testament lezen we over vasten. In het boek Handelingen lezen we over het collectief vasten van de apostelen. Zij deden dit om God's richting te zoeken bij bv. het aanwijzen van oudsten over de gemeenten. Maar ook als Apostelen uitgezonden moesten worden werd er gevast. (zie Hand.13:2 en14:23) En in de traditie van de Kerk is het bekend dat er 2 dagen per week werd gevast op woensdag en vrijdag. Dit waren de vaste vastdagen van de vroege Kerk.

Jezus vastte; de apostelen vastte; Paulus vastte en hoe zit het met u?

Vasten is een Bijbels principe. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. We lezen dat dit zowel collectief, in het openbaar, als individueel, in het verborgene, werd gedaan.

Een land veranderen door vasten.

En toch word dit niet zomaar gepraktiseerd in de Kerk van vandaag. In Matteüs 6 leert de Here Jezus ons 3 principes die bij 'normaal Christendom' horen. In Mat. 6:2 "**Wanneer zij dan aalmoezen geeft..**" in Mat. 6:5 "**Wanneer zij bidt..**" en in Mat. 6:16 "**Wanneer zij vast..**"

Met **wanneer zij aalmoezen geeft** kunnen we vaak wel mee overweg. Nederland staat bekend als een land met een hart voor zending en goede doelen. Met **wanneer zij bidt** wordt het al iets lastiger. Het is bekend dat de wekelijkse bidstond over het algemeen niet heel druk bezocht worden. Maar van **wanneer zij vast** hebben wij ALS zij vast gemaakt.. Het is een optie geworden.

Op 6 oktober wordt er een landelijke ontmoetingsdag georganiseerd op het Malieveld in Den Haag. Iedereen wordt uitgenodigd om op die dag te vasten. Vasten is, zoals we gelezen hebben in de bijbel, het onthouden van voedsel voor geestelijke doeleinden.

Ook Nederland is in een crisis beland. De Kerk loopt langzaam leeg en in de komende jaren zullen er meer dan 1500 kerken haar deuren sluiten. Je kunt stellen dat de Kerk meer veranderd is door de wereld dan dat wereld is veranderd door de Kerk. Onze methodes en menselijke inzetten zijn niet afdoende om het tij te doen keren.

Het wordt tijd voor de Kerk om haar rechtmatige plaats weer in te nemen en deze strijd, die we niet strijden "**...tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.**" (Efeze 6:12), gaan slechten met hemelse wapens.

Met Joel blazen we de bazuin en roepen we op tot een vast omdat GOD het van ons vraagt en wij Hem willen gehoorzamen want dat is de vast die Hij verkiest!

"en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen."

2 Kronieken 7:14

Frank Pot
Voorganger FIRE Kerk
lid stuurgroep WKVE