



RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND

Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort

Aan de initiatiefgroep 'Wij kiezen voor eenheid'
p.a. Wilkin van de Kamp

Amersfoort, 24 september 2012

Onderwerp: Open brief over 6 oktober

Geachte broeders en zusters,

Vanuit de Raad van Kerken willen we u laten weten dat wij uw initiatief van harte ondersteunen om op 6 oktober aanstaande een dag van bezinning, verootmoediging en hoop te organiseren. Als koepelorganisatie voor de kerken bezinnen wij ons voortdurend op het geloofsgoed dat kerken delen in de hoop onze onderlinge verschillen te overstijgen. Het doet ons goed te vernemen van persoonlijke initiatieven om de samenwerking van christenen te dienen en verder inhoud te geven, zodat christenen elkaar herkennen in hun geloof en samen zoeken het geloof invulling te geven in de samenleving.

We ondersteunen u als Raad van Kerken in Nederland in uw initiatief en we zouden willen vragen om bij de ontmoeting op 6 oktober onze steun te verwoorden. Diverse kerken die participeren binnen de Raad hebben eerder in soortgelijke zin zonden beleden met het oog op verzoening en zuivering van de herinnering. In het kader van het jubileumjaar 2000 heeft bijvoorbeeld de paus van de Rooms-Katholieke Kerk op 12 maart 2000 onder meer een belijdenis uitgesproken van zonden 'die eenheid van het lichaam van Christus schade hebben toegebracht'. We zouden u in overweging willen geven gebruik te maken van dit soort teksten, teneinde uw initiatief een bedding te geven binnen het geheel van de kerken.

Tevens willen we uw aandacht vragen voor een mogelijke lijn volgend op de bijeenkomst in Den Haag. We zouden ons kunnen voorstellen, dat u op de persoonlijke schuldbelijdenis een gezamenlijke inzet van groepen van christenen en kerken laat volgen. Immers, als verzameling van individuen verlangen we er naar met onze beperkte middelen samen het lichaam van Christus aanwezig te doen zijn, juist als gemeenschap dragen wij verantwoordelijkheid in dezen.

In de Raad van Kerken werken samen: Rooms-Katholieke Kerk, Protestantse Kerk in Nederland, Oud-Katholieke Kerk, Remonstrantse Broederschap, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Evangelische Broedergemeenten in Nederland, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), Syrisch-Orthodoxe Kerk, Leger des Heils, Anglicaanse Kerk, Molukse Evangelische Kerk, Koptisch Orthodoxe Kerk, Vereniging van Orthodoxen "H. Nikolaas van Myra", Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Basisbeweging, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten



RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND

Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort

We hopen dan ook dat deze verootmoediging breder teruggekoppeld gaat worden naar de kerken waarvan een ieder der deelnemers deel uitmaakt. Zo kunnen we de verootmoediging een fundament meegeven, een basis waar we ons als kerk bewust van kunnen zijn en waar men later nog op kan terugrijpen.

Zoals u schrijft op uw website: “Elke geloofsgemeenschap herinnert zich op eigen wijze de conflicten en geschilpunten. Elke gemeenschap schrijft haar geschiedenis, wijst vijanden aan en rechtvaardigt haar eigen gedrag”.

Laten we dan op deze dag niet alleen onze persoonlijke geschiedenis van verzoening schrijven, maar dit opnemen in onze gemeenschap.

Wij wensen u een goede dag toe op 6 oktober en Gods zegen.

Prof. dr. Marius van Leeuwen, waarnemend voorzitter van de Raad van Kerken

Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken

In de Raad van Kerken werken samen: Rooms-Katholieke Kerk, Protestantse Kerk in Nederland, Oud-Katholieke Kerk, Remonstrantse Broederschap, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Evangelische Broedergemeenten in Nederland, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), Syrisch-Orthodoxe Kerk, Leger des Heils, Anglicaanse Kerk, Molukse Evangelische Kerk, Koptisch Orthodoxe Kerk, Vereniging van Orthodoxen “H. Nikolaas van Myra”, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Basisbeweging, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten